



Loosi 17 Turku firar 50 år!

Vi var 7 bröder som helgen den 16 – 18 november reste till Åbo för att uppvakta och delta i firandet av vår vänloge L17 Turku, som precis som vi firar 50 år under 2018. På flygplatsen i Åbo hälsades vi varmt välkomna av tre finska bröder som skjutsade oss till vårt hotell i centrum. Där vidtog ett ”planeringsmöte” under resten av kvällen som rundades av med öl och smörgås innan vi gick till sängs.



En kylig men samlad tropp längs med Auraån...

På lördagen tog vi en långpromenad i det vackra vädret och tittade på centrala Åbo med dess olika sevärdheter, drack kaffe och åt en god lunch i den gamla vackra saluhallen. Tillbaka till hotellet för ombyte och därefter promenad till Åbo domkyrka, där högtidslogen ägde rum med tal och musik i närvaro av närmare 400 (!) gäster från både Finland och många andra länder. Efteråt transporterades vi med buss till Frivilliga Brandkårens vackra 1800-talshus där kvällens fest gick av stapeln. Efter mingel och drinkar förtärde vi en härlig 3-rätters middag med tillhörande viner och slutligen kaffe med eget valt tillbehör. Under middagen hölls en mängd tal och



ÖM Göran Johansson räcker över presenter till L17 Turkus ÖM Kari Hanhiniemi...

överräcktes presenter från gästerna. Mycket uppskattat att det som sades även sades på svenska och engelska så att alla fick utbyte. Även bordsplaceringen var fint genomtänkt så att ingen icke-finsktalande skulle behöva lida av språkförbistring. Vid mitt eget bord var det en 50/50-blandning av svensktalande finländare och svenskar. ÖM Göran höll under kvällen ett mycket välformulerat tal och presenterade även oss övriga bröder från Jarlabanke.



Våra egna bröder Hans-Åke Johansson och Göthe Karsin vid dukat bord...

Musikunderhållning givetvis, där vi speciellt njöt av Emma Klingenberg's utsökta tolkningar av Edith Piaf's sånger. Kvällen utmynnade så i dans och grogg, varefter vi vid 1-tiden drog oss hem till vårt hotell nöjda och glada efter en fin kväll.



Bröderna vilas ut på Café Art efter en trevlig bankett. Från vänster: färdledare broder Hans Klövstad, bröderna Carl-Erik Kanne och Ulf Holmström...



Logen L17 Turkus logotype...



På väg till Åbo domkyrka där festlogen för Turku 17 och 50 års jubileum skulle äga rum. Trevligt med en bild vid entrén till festlokalen FBK-buset i dagsljus och där senare 400 deltagare samlades för jubileumsfesten...

Söndagen bjöd på en kortare, kylslagen promenad innan vi landade på varma, goa krogen för en trivsamt långlunch innan hemresan sen eftermiddag.

Det var summa summarum en riktigt trevlig resa till våra finska bröder och vi som deltog har dessutom lärt känna varandra litet bättre.



Åbos vackra domkyrka. Här samlades över 400 gäster från när och fjärran för att fira Jarlabankes finska vänloge L17 Turku...

Text: Hans Klövstad

Foton: Göthe Karsin och Carl-Erik Kanne

Original: Leif Gentzel

